

Zondag 31 maart 2024

Voorganger : ds. Jantina de Ruiter  
Lector : Mineke Brouwer  
Organist : Johan Gootjes  
Collectedoel : Voedsel- en Kledingbank  
Liederen : Lied 601: 1, 2 Lied: 301k Lied: 634 Lied: 605 Lied 632: 1, 3 Lied 637: 1, 3, 4 Lied: 150a  
Lezingen : Lezing: Jesaja 25: 6 – 9 Paasevangelie: Johannes 20: 1 – 18

## Bij de Paasdienst

De theoloog en benedictijner monnik Anselm Grun zegt over Pasen:

“Het leven van de Opgestane, dat alle grenzen overstijgt, moet op Pasen ook over barrières tussen ons heen springen en ons met elkaar verbinden in het samen feest vieren”. Hij vertelt dat jongelui in zijn dorp, na de paasnacht met elkaar om het paasvuur dansten. Dansen doe je samen, net als Pasen vieren. Daarom beginnen we de dag ook met een maaltijd samen, het Paasontbijt.

Pasen is niet voor niets het grootste feest binnen de kerk. Het is het feest van de hoop. Durft u mee te gaan in de hoop van de Opstanding?

We zingen mooie liederen en de Cantorij o.l.v. Peter van Troost komt zingt mee. Johan Gootjes speelt op de piano. Laten wij er een groot feest van maken.

ds. Jantina de Ruiter

## Onze Jarigen

De jarige t/m 7 april leest u hieronder.

Elkaar bezoeken kan. Een kaartje of mailtje sturen kan altijd of even bellen!! U weet hoe dat gewaardeerd wordt, misschien heeft u er zelf ervaring mee. Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie THOMAS-kerkgids Allen Samen).

Een heel enkele keer gebeurt het dat ten onrechte een naam wordt vermeld, hiervoor onze welgemeende excuses. We doen er alles aan om dat te voorkomen.

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:

Mw. Christien Noordam, Twisk, 1 april



## Collectedoel diaconie



De diaconale collecte is voor de voedsel en kledingbank.

Vanaf Pasen is de diaconale collecte voor de voedsel- en kledingbank. Beide organisaties zijn particuliere stichtingen, niet gesubsidieerd en onafhankelijk van overheden en andere organisaties. De gelden komen uitsluitend van donaties en giften. Deze organisaties werken uitsluitend met vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten. De voedsel en de kledingbank richt zich op mensen die [tijdelijk] financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Voor kinderen is een situatie van langdurige armoede slecht voor hun fysieke en psychische ontwikkeling. Ondanks onze welvaart neemt de vraag naar hulp steeds meer toe en wordt de druk op de voedsel- en kledingbank steeds meer toe. Helaas neemt het aanbod voor de voedselbank af. Winkeliers kopen scherper in en verkopen tegen gereduceerde prijzen etenswaar waarvan de houdbaarheidsdatum bijna verloopt.



Laten wij de voedsel en kledingbank ondersteunen door onze bijdrage te geven via de collecte of maak uw bijdrage over op rekeningnummer:

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de kledingbank, [hartvoorhoorn.nl](http://hartvoorhoorn.nl) en voor de voedselbank, [voedselbankwf.nl](http://voedselbankwf.nl)

### AGENDA:

Di. 2 april	Vergadering diaconie, samen met diaconie van PG Het Vierkant	10.00 uur
Wo. 17 april	vergadering Kerkenraad	14.00 uur
Wo. 24 april	vergadering taakgroep erediensten	14.00 uur
Vr. 26 april	Zin in Film, Woudrust	19.30 uur

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: [ina-bak@hetnet.nl](mailto:ina-bak@hetnet.nl)



## Symbolische Schikking Pasen

### Een nieuw begin

Johannes opent zijn evangelie met 'In het begin was het Woord ...'

Het is een variatie op het eerste bijbelvers.

Ook in zijn bericht over de opstanding begint hij bij het begin:

'Vroeg op de eerste dag van de week ...'Een nieuwe week breekt aan.

Het leven gaat open. Het open graf is er de stille getuige van.

Voor de leerlingen van Jezus gaat dit veel te snel.

Zij leven nog in het donker en kunnen het nieuwe leven van Pasen,

de opstanding van Jezus, leven door de dood, nauwelijks geloven.

Wie kan dit wel? Duisternis is hardnekkig!

Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis.

Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van de Opgestane.

Bij de schikking ligt de bol met de opening schuin naar boven.

Vanuit die opening stroomt het nieuwe leven.

Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader.

### Meditatieve tekst:

*Een stroom van licht*

*verdrijft het duister.*

*Kleurrijke,*

*geurende lente.*

## LIEF EN LEED



Op zondag 24 maart waren de bloemen uit de dienst met een hartelijke groet van PG THOMAS bestemd voor mw. Jannie v.d. Galiën.

Informatie volgende dienst op 7 april 2024:

Voorganger : Louise Kooiman

Waar : Bij Vierkant





Voor de website PG Thomas:  
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

